

PSALM

De profundis clamavi...

(Psalm 130, een der zeven boetpsalmen, gezongen en gebeden in tijden van tegenspoed)

Uit ademnood en hijgen
scheurt zich een jammerklacht.
Een onbestemd bedreigen
heeft hart en ziel versmacht.
Wij staren naar de muren,
ons leven is op slot.
Hoe lang nog zullen duren
de dagen van verbod?

Ons grenzeloos begeren
verwekte een duivels kind.
Wij weigerden te leren,
wij waren ziende blind.
Wee, Keizerin Corona
omsingelt stad na stad.
Demonen komen wonen
in onze bakermat.

In alle ziekenboegen
zijn engelen neergedaald.
Zij zorgen en zij zwoegen,
hun moede lichaam straalt.
Zij zijn het die Corona
bevechten dag en nacht.
Hijs hen op gouden tronen,
juich voor hun wonderkracht.

Ooit, ooit breekt de beknelling,
waait onbesmette lucht,
ooit vlucht de boze kwelling,
vervliegt als loos gerucht.
Nog altijd blijft het lijden,
nog beiden wij bedeesd
aan het eind van zwarte tijden
een groot bevrijdingsfeest.

Geert van Istendael

VIII.2020.

(Rijmschema, metrum, regellengte en aantal strofen stemmen overeen met de berijming van psalm 130 in het *Liedboek voor de Kerken*, 's Gravenhage-Leeuwarden, 1973, blz. 226)