

## **LIED ZONDER MUZIEK**

*Lucienne Stassaert*

Mijn God, niet meer te herkennen  
zo dolgedraaid is uw wereld,  
waar ook is de stilte op de vlucht.

Als een bedreigde toeverlaat  
die ons behoedt voor denkbeelden

om de moed op te geven  
schuilt een moegetergde ziel

in al wat leeft, in al wat sterft.  
Als U een engel zou vragen  
hogere sferen te verlaten

en voor even af te dalen  
naar dit chagrijnige gebied

dan zou ik weer kunnen zingen  
als een opgetogen vogel

met moeder natuur als zuurstof  
voor vers bloed in oude dromen,

maar nog is er geen licht te zien  
dat uw nabijheid openbaart -

Mijn God, ik kom adem te kort  
om het gemis te bekennen

sinds U alsnog bent verdwenen  
in de loop van mijn lang leven

zonder houvast, zonder uitzicht  
met muziek als beschermengel  
die al het sublieme verklankt.

Soms vliegt mijn stem opnieuw op  
gevuld met herinneringen

Hoe ik ooit in U geloofde  
als in een gegeven wonder

komt Jezus-Christus van zijn kruis  
om een oude vrouw te troosten

tijdens ultieme momenten  
van verzoening met een leven

op de bosrand van de twijfel  
of U goed en wel nog bestaat  
hier, op deze kale wereld

waar bossen opgeofferd worden,  
waar geld het voor het zeggen heeft

als een orkaan met nieuwe naam  
met alweer in het middelpunt

het Niets dat zich verder uitstrekt  
als een niet meer te bedwingen kwaal  
waarvoor gebeden ontbreken

die men vroeger tot U richtte  
soms met een al gebroken hart

maar met een springlevende ziel -  
Mijn God, ik moet nu toegeven

hoe gehavend de mijne is  
vol zwarte vlekken van schimmen

die steeds voor mijn ogen dansen  
zodat ik U als een blinde

nog maar op de tast kan vinden,  
de ene keer als een troostprijs  
of slechts als een vallende ster.

Uw zoon viel neer op Golgotha,  
riep U voor de laatste keer aan.

Het is zijn stem die ik aanhoor  
als de leegte me overvalt

en ik naar woorden blijf zoeken  
om mijn angst te verdoven,  
stilaan te kunnen beheersen

al wat mijn ziel op de proef stelt  
of ik nog wel in staat zal zijn

mij uw liefde in te prenten  
als een reddingsmiddel

op een nachtzwarte aarde  
bol van leugens, verzet en hoop

dat U als een droombeeld, verweg,  
als de dood mij te machtig wordt

voor mij verschijnt als de bliksem  
die me in lichterlaaie zet.