

*Mahlu Mertens*  
**Alles met longen**

Denk aan de lucht,  
denk aan de zuurstof in de lucht,  
denk aan de lucht in onze longen,  
denk aan alles met longen.

Adem in de longen van een kat,  
adem met de longen van een kat,  
spin je adem rond dezelfde moleculen,  
krab het wateroppervlak open, blaas luchtbelllen met kracht,

leg vliezen over je ogen, plak kieuwen achter je oren en  
duik onder, hoor de micro-explosies van zuurstofbommen  
in het water geblazen door iets met longen.

Hoor, de trillingen drukken tegen je schubben,  
tikken als druppels tegen je aan, herinneringen aan het bestaan  
van de zuurstof die je uit het blauw filtert,

nu denk je aan groen, aan nerven  
als aderen, snelwegen voor zuurstof in bladeren  
aan bomen die ruisen. Nu denk je aan wind,

een bos vol op en neergaande borstkassen,  
een koor van ruisende longen. Luister naar het slagwerk  
tegen ribben, hoor hoe hartritmes over elkaar schuiven:

het snelle tikken van muizen, het ruisen van de kolibrie,  
de lage, lobbige slag van walvis en olifant  
en ergens daartussen: wij, spelers in dit orkest  
van alles met longen.

*De titel is geïnspireerd op Juliana Spahrs dichtbundel *This Connection of Everyone with Lungs**