

### **Psalm voor de blinde machine**

Wat we zochten in de stilstand was ons vermogen  
het interne milieu constant te houden, een greep  
op iets wat werkelijk leek. We zochten de bouwsteen

van het leven en ontdekten alles wat niet nodig was  
en het was alles en iedereen die niets te maken had  
adem, eten, afval (applaus! applaus!). Uit het zicht

maalde de blinde machine door. Alles moet altijd  
gemaakt worden! Jij, ik, wij zijn de stofwisseling  
van de blinde machine, energie die van de ene

in de andere vorm transformeert niemand weet  
waarom. Te traag om zichtbaar te zijn zoeken we  
manieren om ons aan te passen en de machine

groeit door, sneller, prikkelbaar onder druk. De snelweg  
gaat alweer te keer achter het huis de trein schraapt de keel  
voor de voordeur, het vliegtuig dondert overladen en wij

klagen hoe luid de auto's hoe luid de treinen hoe luid  
is de heropstart, oorverdovend klagen we over maskers  
(het ontbreken, de verplichting) en niet alleen

de machine is blind, blind roepen wij om het heropenen  
van ons leven, we moeten verder of alles gaat kapot, laat ons  
onzelf offeren op het altaar van de blinde machine.

Wie wat heeft vergeet eb en vloed en armoede en  
noemt het stilstaan de grote gelijkmaker, wie niets heeft  
weet. Wat we zochten in de stilstand was ons

vermogen het interne milieu in stand te houden  
wat we vonden was een valse keuze tussen menselijkheid  
en een hernieuwd geloof in de machine die behalve blind

ook doof is, die van ons niet vergt te zingen of dansen  
geen woord van dank of bede om genade verlangt  
tenzij er ergens iemand rijker van wordt, oh laat ons geloven

in groei, de gespannen boogpees vooral niet lossen, niet  
verder kijken dan ons spelletje Machiavelli Deluxe  
zodat wij blind blijven voor de vette kruimels

op de uitgesleten blauwe steen, de vlekjes die ze achterlaten  
de barstjes in de halfvergane tuinbank, groen, fris gras  
hoge bomen en struiken met bessen zo groot dat

ze verdacht zijn. Laat ons vooral zo snel mogelijk vergeten  
dat we in de stilstand een perspectief ontdekten dat  
ogen lest als guitige kuiltjes in blote kinderbillen.

---

15/08/2020  
Runa Svetlikova